

med den rundt, men set fra Jordens område forekommer de at være dele af solens selv.

Ifølge Walter Russell er Solen ved at "samle sig sammen" til at føde en ny planet. Han forklarer, hvordan det begynder med, at Solen danner en ring af energi omkring dens ækvator, og når den har nået en vis størrelse, vil den løsrive sig. Men da et åndedrag for Solen tager ca. 11 jordår, må en "graviditet og fødsel" vel tage århundreder, ja årtusinder.

Vi må nok foreløbig konstatere, at vi ikke ved ret meget om, hvad vor sol har gang i for tiden, men vi kan jo berolige os med, at den nok ved, hvad den gør og har styr på sit system af voksne og halv voksne "børn", planeterne.



Boet efter Sam mod Finn Bentzen – fortsat

I Impuls nr 1/09 (s.51) fortalte jeg, at advokaten der ordner Sams bo har anlagt sag mod Sams revisor og økonomiske rådgiver Finn Bentzen. Sagen er i øvrigt udsat til d. 10/12. Anklagen lyder på "ferringelse af boets værdi", men jeg oversatte det til det mere folkelige udtryk "snydt". Det

skulle jeg nok ikke have gjort, for nu har Finn Bentzen anlagt sag mod bladets redaktører – Gunder Frederiksen og jeg – for ærekrænkelser efter straffelovens §267, der kan give fængsel op til 4 måneder.



Jeg udfærdigede et svarskrift med påstand om frifindelse, hvori jeg bl.a. påpegede, at vi ikke havde udtalt os om, hvad vi selv mente, men blot havde refereret anklagen fra boets advokat, hvilket jo er en information, der er almindelig offentligt tilgængelig – bortset fra det famøse ord "snydt". Mit svarskrift blev ikke godkendt af retten i Holbæk, der nu har pålagt os at hyre en advokat. Der står det så lige nu. Fortsættelsen på denne "føljeton" bringes i kommende numre.



En god søvn

Irritation, skuffelse, bitterhed, angst, dårlig samvittighed og lignende tankeklimaer kan skabe onde drømme og mareridt under søvnen, hvis man ikke forinden har fået overvundet disse tanker og følelser i sin bevidsthed. Ved at lære at falde i søvn på den rigtige måde lærer man faktisk sig selv at dø på den rigtige måde, dvs uden nogen "ond cirkel" af negative tanker.

(Martinus i artiklen "Gennem dødens port", Kosmos 8/1988)

Menneskets fysiske legeme

Hele det jordiske menneskes fysiske legeme er i virkeligheden kun udgørende en meget stærkt fremskreden plante og opretholdes i stor udstrækning ene og alene på plante- eller instinktbevidstheden. Dette vil altså igen sige, at dets legemes hovedfunktioner og opbyggelse i nævnte udstrækning sker uden dets hjernemæssige indblanden. Det er altså "den guddommelige verden"s fuldkomne liv, som samme individ har tilegnet sig som vanebevidsthed under sin eksistens i den forudgående "spiral"s intellektuelle zoner, der nu eksisterer som selvstændige funktioner i dets organisme.

(Martinus i Logik kap. 73)